

Anna

Stage februari 2019

Zodra je het bureau in Sainctelettesquare binnenkomt, is het een koor van “Bonjour! Goedemorgen! Gaat het, ça va ?” en de gezellige sfeer gaat de hele dag door, tijdens de lunch en tijdens de pauzes, die toelaten om wat te kletsen over het leven en minder serieuze dingen.

Ik ben Anna, een Italiaanse studente die verliefd is geworden op Brussel tijdens haar Erasmus-programma.

Om langer in België te blijven, heb ik stage gelopen bij deze vzw, en ik had veel geluk ermee! Ik heb genoten van de gezellige sfeer bij Brussel Onthaal, en ik wil graag iedereen die hier werkt bedanken; dankzij jullie was mijn stage een heel positieve en leuke ervaring. Jullie zijn fantastische collega's geweest, altijd klaar om te helpen en goede tips te geven. Tijdens mijn stage ben ik ook 'op missie' geweest; ik kreeg de mogelijkheid om 'Klein Kasteeltje' te bezoeken en zo te begrijpen wat een sociaal tolk juist is, en vervolgens heb ik een voormiddag Frans-Italiaans getolkt in een ziekenhuis.

Het Brussel Onthaal-team heeft zijn best gedaan om mijn stage-ervaring zo compleet en gevarieerd mogelijk te maken, ondanks de hoeveelheid werk dat ze hebben. Enfin, hier kan je echt een 'Open Deur' vinden! Ik ben heel tevreden met mijn ervaring en ik raad het andere studenten zeker aan!

Ik weet zeker dat ik op een dag het team van Brussel Onthaal terug zal zien om weer samen te werken, dus ik ga geen afscheid nemen maar wel *a presto!*